

Verslag van de POLMARCO reis naar Speyer in oktober 2001

Door: Jan D. Tebbes

Zoals ik u had beloofd zou ik een kort reisverslag maken van de POLMARCO reis naar Speyer in Duitsland. We waren in totaal met 45 personen.

Op dinsdag 9 oktober 2001, omstreeks 07.30 uur vertrokken we per touringcar naar Speyer. Wij verbleven in Hotel am Technik Museum. Nadat de kamers waren verdeeld kregen we tijdens een stadswandeling een uiteenzetting over het wel en wee van de stad Speyer. Het is een historische stad met het beroemde Judenbad. Na deze leuke trip was men de rest van de dag vrij.

Op woensdag vertrokken we zeer vroeg naar de Mercedes-Benz fabrieken in Mannheim. Na een korte uitleg over het bedrijf volgde de excursie. We begonnen bij een carrosserieafdeling waar we zagen hoe het geraamte wordt gepuntlast. Aan het einde van deze 2 uur durende excursie zag je dan het uiteindelijke resultaat van een compleet afgewerkte touringcar of van een stadsbus.

De lunch werd door ons gebruikt in het restaurant van de Mercedes-Benz fabriek en die was uitstekend verzorgd.

's-Middags brachten we een bezoek aan het technisch Museum Speyer. Daar was een speciale tentoonstelling van BMW, Lancia en Brennabor. Tevens bezochten we het IMAX Classis Theater. Op een filmdoek van 26 bij 16 meter zag men de ontdekkingstocht naar het wrak van de Titanic. In het Pfalzer Weindorf restaurant werd ons daarna een diner aangeboden. Het was een geslaagde dag. Via via kwamen we er achter dat er ook een IPA-home was in Speyer. We brachten daar de avond door met een hoop gezelligheid en werden de volgende dag allemaal weer uitgenodigd.

De volgende dag vertrokken we per touringcar naar de BASF fabrieken in Ludwigshafen. Na de ontvangst gingen we per bus het terrein over. Het terrein heeft een oppervlakte van 1,7 bij 7 km. Het bedrijf produceert de grondstoffen voor duizend en een artikelen. Men heeft een eigen waterzuiveringsinstallatie dat 1,5 miljoen liter water per dag verbruikt voor o.a. koeling van de machinerieën. Het gebruikte water wordt na te zijn gezuiverd teruggespoeld in de Rijn. Men vertelde dat het water er schoner in gaat dan het eruit wordt gehaald. Dit op basis van een zeer strenge milieueis van de overheid.

Na deze geweldige excursie volgde de lunch (Wat heet lunch!!!) in de fabrieksrestaurant. Per week bereidt men daar voor 17.000 mensen een lunch c.q. warme maaltijd.

Hierna reden we naar Bad Dürkheim. In deze plaats is het grootste wijnvat ter wereld te aanschouwen. In de loop van de middag werd een bezoek gebracht aan Winzerverein Deidesheim en aan de wijnkelder waar je het product kon proeven en kopen.

Met z'n 17-en brachten we de avond door in het IPA-home, waar het spel met de hamer, spijker en boomstronk voor veel hilariteit zorgden.

Op de vrijdagochtend brachten we een bezoek aan de stad Worms (bekend van Luther) om vervolgens richting Nederland te rijden. Na diverse korte stops hadden we ons afscheidsdiner in Orient Plaza in Nijmegen. Het was weer een zeer geslaagde reis. Bij deze dank aan de organisatoren en onze chauffeur.

In 2002 gaan we vier dagen naar Dresden en wel van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 oktober.

TOT OKTOBER 2002