

Reisverslag Würzburg 2010

Dinsdag 5 oktober 2010

De reis vangt aan om 06.30. Bij de Betuwe Express te Herveld, de thuisbasis van de bus. Daarna naar Doorwerth en Arnhem, waar de meeste PolMarCo fans instapten. Het laatste restje van het reisgezelschap werd in Bergh-autoweg ontmoet, we waren nu compleet.

Izak neemt daarna het woord en heet een ieder welkom. De reis gaat zoals een ieder weet naar Würzburg een grote stad aan het begin (of eind) van de "Romantische Straße". Dit is een jubileumreis, namelijk de 25^e keer dat deze georganiseerd wordt. Izak vertelt, dat Henk Maandag deze reis ook zijn jubileum van 25 jaren PolMarCo reizen zou vieren, maar wegens ziekte niet met deze reis mee kan. Erg vervelend voor hem. Verder is ook Ad Sondermeijer, onze oud chauffeur, ook wegens ziekte verhinderd om deze keer mee te gaan. Izak heeft nog een verrassing in petto, i.v.m. dit 25 jarig jubileum, maar hij houdt de spanning erin.

Izak komt even terug op de reis van vorig jaar naar Berlijn en biedt zijn excuses aan voor de paar onvolkomenheden tijdens deze trip. De CD van deze reis, samengesteld door Marco Sondermeijer, bevat ongeveer 1000 foto's en zal aan een ieder worden aangeboden.

Karel van Seventer neemt daarna het woord en bedankt, ook namens alle deelnemers, Izak en Henk voor de vele inspanningen en gezellige/leerzame uitstapjes.

Nadat we om een uur of 10 even de benen gesterkt hebben bij de Raststätte "Koningsforst Zuid" gaan we de reis vervolgen. Tot onze grote verrassing, niemand had het verwacht, werd er een bingo georganiseerd. De spanning liep tijdens de eerste ronde dusdanig hoog op, dat Willem van Veelen niet 1 keer maar zelfs 2 keer met een valse bingo zich voor in de bus ging melden. Vooral de weg terug naar zijn zitplaats was moeilijk. Ook ging in deze ronde Gerrit Olthof een keer de mist in, maar de schuld lag natuurlijk bij de organisatie en niet bij Gerrit en Willem. Grote hilariteit.

Om een uur of 3 komen we in Würzburg aan en parkeren de bus op de Viehmarktplatz. De 2 gidsen van de IPA staan ons al op te wachten. Deze zeer enthousiaste mensen nemen ons mee de binnenstad in en laten ons diverse prachtige kerken en gebouwen zien. Daarna gingen we, vermoeid, naar het hotel waar we ons een drankje goed lieten smaken.

Tijdens het avonddiner sprak Izak, zoals hij zelf zei " uit de losse hand" ons toe. Hij memoreerde de afgelopen 25 PolMarCo jaren, het wel en wee, Bob van Engeland, de eerste reizen, het gebrekkige onderkomen, enz. enz. Als verrassing kregen we uit

Reisverslag Würzburg 2010

handen van Izak namens het bestuur van PolMarCo een PolMarCo-poppetje, met daarin een 2 GB gegevensdrager. Een leuk hebbedingetje als herinnering aan 25 jaar PolMarCo.

Hierna konden we genieten van een voortreffelijk diner, waarna we "vrij" kregen om te gaan waar we wilden. Enkele onder ons, de meest ondervoeden, gingen Linéa recta naar de McDonald's, daar zij nog een chronisch "hongergevoel" hadden.

Woensdag 6 oktober 2010

We staan redelijk op tijd op en doen ons wederom tegoed een voortreffelijk ontbijtbuffet. Om 9 uur vertrekt de bus naar de Viehmarktplatz, van waaruit we te voet richting boot gaan. We varen met de boot over de Mainz richting Veitshöchheim. Jammer dat het wat mistig was, zodat het uitzicht wat minder was.

Aangekomen in Veitshöchheim bezoeken we de Rococotuinen. Tussen met heggen omzoomde lanen zijn er doorkijkjes naar heggenzalen, paviljoenen, prieeltjes, ronde bloemperken, maar de Parnassusfontein in de Großer See was een hoogtepunt van het park. Zo'n 300 sculpturen van Würzburgse hofbeeldhouwers sieren het terrein.

Om een uur of 12 gingen we per bus, die ons achterna was gereden, naar wijnboerderij Weingut Reiss. Daar kregen we een korte rondleiding en doen ons daarna tegoed aan een stevige lunch en een wijnproeverij. Tijdens de proeverij legt de eigenaar ons één en ander over zijn bedrijf uit. Afgelopen jaar was de oogst slecht. Er zat door de slechte weersomstandigheden teveel schimmel in de druiven.

De wijn lieten we ons goed smaken en er werd behoorlijk wat van dat vocht ingeslagen voor het thuisfront.

De reis ging daarna naar Residenz Würzburg, een imposant gebouw, waar duidelijk werd dat de macht van de kerk en het bestuur behoorlijk verweven was. De dame, die ons rond leidde had mededeling gedaan van het feit, dat er absoluut niet gefotografeerd mocht worden. Nadat sommigen van ons zich daar niet aan hielden, werd ze behoorlijk streng, maar ze bleef boeiend haar verhaal doen. Na afloop zou er een groepsfoto in de tuin bij de fontein gemaakt worden, maar door een misverstand was niet iedereen daarbij aanwezig.

Daarna weer naar het hotel voor het diner, waar extra Bradkartoffeln bij geserveerd werden, waardoor een reis naar McDonald's niet meer nodig was voor de chronische hongerigen onder ons.

Reisverslag Würzburg 2010

Donderdag 7 oktober 2010

We vertrokken met de bus naar de vesting Marienburg . Daar werden we opgevangen door de IPA gids die veel over de vesting wist te vertellen. Er werd onder andere het gevang uit die tijd getoond. De ruimte was geheel afgesloten en de gevangenen werden, zo gaat het verhaal, door middel van een touw vanuit een gat in het dak, de ruimte in gelaten. Ontsnappen was dus geheel onmogelijk. Buiten op de grote binnenplaats was een grote vierkante bak. Bleek het zwembad voor de paarden indertijd te zijn geweest. Het werd gevuld met regenwater en de paarden werden er in gewassen. Nadat we om de vesting heen waren gewandeld, met een prachtig vergezicht over de stad Würzburg, gingen we naar drukkerij Vogel.

Aldaar werden we ontvangen door 2 representatieve dames, die uitleg gaven over de historie en samenstelling van drukkerij Vogel. Daarna mochten wij de drukkerij bekijken. Op het moment dat wij daar waren werden brochures van OAD Reizen uit Nederland gedrukt. Al met al een ingewikkeld proces met veel geavanceerde apparatuur en techniek.

Na afloop nuttigden we in de bedrijfskantine een smaakvolle warme maaltijd. Na deze "lunch" gingen we met de bus weer naar Würzburg, waar we de rest van de middag doorbrachten en de stad op eigen gelegenheid konden bezichtigen en shoppen. Omstreeks 17.30 uur vertrok de bus weer naar het hotel.

Vrijdag 8 oktober 2010

Het zat er bijna al weer op. Om ongeveer 8 uur uit checken bij het hotel, koffers weer in de bus en op naar Warema een bedrijf dat zonwering, zonneschermen etc. produceert. Eenmaal in de fabriek werd ik gepakt door het enthousiasme en de trots van de werknemers van dit bedrijf. Ook de producten die gemaakt werden voldeden aan de hoogste kwaliteit normen. Kortom een prachtig bedrijf en zeer de moeite waard om daar geweest te zijn.

Om een uur of 11 vertrok de bus weer richting Nederland, waar we tegen de avond in Elten aankwamen, bij hotel-restaurant Wanders, waar het afscheidsdiner werd genuttigd. Deze keer bestond het uit een heerlijk buffet waar we ons te goed aan deden.

Na het diner nam Izak even het woord en deelde mee, dat de reis volgend jaar gepland stond voor Dresden. De vraag was of we daar een 4 of een 5 daagse reis van moeten maken. De meningen waren verdeeld en we kwamen er niet uit. Het bestuur zou zich de komende tijd met dit probleem bezig gaan houden (Inmiddels is een enquête op de PolMarCo site hierover verschenen).

Erica en Rika dankten daarna het bestuur en de medereizigers voor de gezelligheid en ze keken uit naar de volgende reis.

Reisverslag Wurzburg 2010

Daarna namen we afscheid van de collega's die niet meer met de bus verder mee gingen, de rest ging richting Arnhem, Doorwerth en Herveld het eindstation. Al met al weer een geslaagde, goed georganiseerde reis, met een prachtige nieuwe bus, maar vooral gezellige mensen.

Met vriendelijke groet,
Johan Turk