

## Reisverslag van de Polmarco reis naar Freiburg van 21 oktober t/m 25 oktober 2013.

### Dag 1: maandag 21 oktober 2013.



Al vroeg uit de veren, want de zeer comfortabele Mercedes-Benz Tourismo bus van de Betuwe Expres vertrekt al om 07.15 uur van het jaarbeurs terrein te Utrecht. Op de stoelen in de bus lag al de informatie van deze reis.

Daar stapten 18 reizigers in. Via de A2 en de A15 met de nieuwe chauffeur Joop Derksen op weg naar Herveld, waar de rest van de reizigers stond te

wachten. Vandaar vertrokken we met de ons al om vertrouwde chauffeur Rinus de Wit om 08.15 uur via de A15, A50 en A73 richting Venlo, waar we via de Duitse Autobahnen A61, A6 en A5 naar Freiburg reden.

Omstreeks 17.30 uur kwamen we bij ons hotel Alemannenhof, Weberstrasse 10 te Schallstadt-Mengen aan.



Onderweg hadden we stops in Bedburg, Daxweiler en Baden-Baden. Op de Raststätte Hünsrück-West in Daxweiler hebben we de lunch genuttigd en werd van ieder reiskoppel een foto gemaakt voor de bus. Reisleider Izak Mauritz stond nog even stil bij de "gasten", die het afgelopen jaar waren overleden: Cornelis de Bondt, Herman Wijnen, Philip Raad en Giel Jansen. Louise van Liet is momenteel ernstig ziek en kon om deze reden niet mee.



De dames Alice Baars en Tanja Spaans voorzagen ons onderweg van koffie, thee en andere drankjes. Bovendien verzorgden ze zowel op de heen- als de terugreis in de bus de

BINGO.

's Middags kwamen we vlak langs Speyer. Izak attendeerde ons op het feit, dat hier de grootste Romaanse kathedraal van Duitsland stond en de zeer bezienswaardige stadspoort. Even later kwamen we ook nog langs het hotel, waar we hebben overnacht toen we de reis naar Karlsruhe maakten. Op de laatste Raststätte in Baden-Baden was een kerkje, een gedenkteken en een bijzondere klokkentoren.

Bij aankomst in het hotel, omstreeks 17.30 uur, werden we allen onder het genot van een sekt van harte welkom geheten door de "Wirtin des Hauses".



Rond 19.00 uur was het avondeten gepland. Izak zette Henk de Haan even in het zonnetje, omdat hij vandaag zijn 73<sup>e</sup> verjaardag beleefde.



Ook werden we voorgesteld aan onze IPA begeleider Uwe Birnböck. Het eten smaakte voortreffelijk. Na een lange vermoeiende reisdag lag een ieder plat om 23.20 uur.

## Dag 2: dinsdag 22 oktober 2013.



Op het programma staat een bezoek aan het trainingscentrum van de politie Freiburg met een demonstratie van de honden brigade en een bezoek aan de Autobahnpolizei te Umkirch.

Dat hield veel in en we moesten dan ook vroeg opstaan om om 08.00 uur al in de bus te zitten. Onder begeleiding van de IPA – begeleider - Uwe Birnböck - gingen we op weg naar het “Zentrum für Einsatz Training” van de Duitse politie.

Daar werden we aller hartelijks ontvangen en werden we in twee groepen verdeeld, die afwisselend een bezoek brachten aan twee schietruimten, waar we zelf ook onze schietkunsten konden laten zien.

Daarna gingen we - weer gezamenlijk - naar een demonstratie van de hondenbrigade, waarna we ook hun onderkomen in vakantietijden konden bezichtigen, want normaal verblijven ze natuurlijk bij hun begeleider thuis.

De honden krijgen eerst allemaal een algemene opleiding tot “Schutzhund” in Karlsruhe. Daarna kunnen de honden zich specialiseren in: sporen – drugs –

springstof – brand en lijken zoeken. Na gedane arbeid krijgen de honden altijd een speeltje als beloning. Tenslotte brachten we een bezoek aan de Autobahn Polizei. Daar kregen we uitleg met welke voertuigen ze daar op de snelwegen rijden en wat ze zoal meenemen voor hun werk.

Om 11.20 uur liep het bezoek ten einde en begaven we ons richting hotel Heuboden in Umkirch, waar we de lunch genoten. Zoals gewoonlijk was dit weer geweldig. We konden zelfs kiezen tussen vlees en vis.

Na de lunch brachten we een bezoek aan Freiburg. We konden met z'n allen gaan, maar ook individueel. Daar kwam nog een IPA- begeleider – Franz Neizinger – bij ons. Hij wist heel wat te vertellen over Freiburg en haar bijzondere gebouwen. In het bijzonder kon hij veel vertellen over de domkerk van Freiburg met haar vele glas in lood ramen.

Er waren veel straatartiesten en –muzikanten, maar ook veel gezellige terrasjes. Het weer speelde enorm mee, want terwijl de rondleiding door Freiburg vorderde, vond bijna iedereen wel een gezellig onderkomen, een terrasje of restaurantje om even bij te tanken.

Sommigen hebben een bezoek gebracht aan de vesting van Freiburg.

Om 18.00 uur was het gebeurd met de gezelligheid in Freiburg en koersten we terug naar het hotel.

Om 19.00 was er weer een verrukkelijk diner, waarna door de “Wirtin des Hauses” een wijnproeverij werd gepresenteerd.

Deze bestond uit de volgende soorten wijn:

1<sup>e</sup> Wijn was een Spätburgunder uit 2011. Dit was een droge Spätburger rode wijn van 13 %;

2<sup>e</sup> Wijn was ook een Spätburgunder uit 2011, maar dan een rosé van 12 %;

3<sup>e</sup> Wijn was een Chardonnay droge witte wijn uit 2011 van 13 %. Dat was een Spätlese;

4<sup>e</sup> Wijn was een Grauer Burgunder droge witte wijn uit 2012 van 12,5 %

5<sup>e</sup> Wijn was een Spätlese rode wijn uit 2011 van 12 %.

Kennelijk was een ieder erg vermoeid, want na de wijnproeverij ging bijna iedereen vrijwel direct naar de kamer.



### Dag 3: woensdag 23 oktober 2013.

Vanwege het zeer slechte weer wordt het programma iets omgezet. Het bezoek aan de stad Staufen wordt geannuleerd.

We vertrekken meteen om 08.45 uur via een mooie route naar het hoogste punt van het Zwarte Woud (+1287 meter), natuurbeschermd gebied Feldberg. We werden ontvangen in het Feldbergerhof met koffie en Schwarzwald Kirsch Torte. Het was er ondanks het slechte weer zeer gezellig en er werd veel bijgepraat.

Toch was een aantal gasten nieuwsgierig hoe het ging met die kabelbaan. Op zeker moment trok de laaghangende mist even weg en konden de nieuwsgierigen in de kabelbaan. Op naar het hoogste punt. Boven heel snel foto's maken en weer naar beneden, want het trok meteen weer dicht. Toch geen spijt gehad en met de foto's kunnen de achterblijvers nagenieten.



De lunch werd om 12.00 uur eveneens in het onderkomen Feldbergerhof genoten.

Evenals het ochtendprogramma werd het middagprogramma ook aangepast. In plaats van de Titisee zijn we eerst naar het Uhren Museum in Furtwangen gegaan, waar we omstreeks 14.00 uur aankwamen. Daar werden we vakkundig rondgeleid, waarna we om 15.00 uur vertrokken naar de grootste koekoeksklok ter wereld in Triberg.

Enige bijzonderheden van deze klok: Grootte 4,5 x 4,5 m. De koekoek is 4,5 meter groot en weegt 125 kg. Er zijn 2 gewichten van 200 kg. Schaal 1: 60 van origineel. Kosten exclusief behuizing en arbeidsloon € 40.000. Grootste koekoeksklok ter wereld en ingeschreven in het Guinness Book of Records Ook kwamen we nog dicht bij de Schwarzwald Bahn.



Om 19.00 uur was er het gebruikelijke diner, waarna we de gehele avond vrij waren.

#### **Dag 4: donderdag 24 oktober 2013.**

Op het programma staat 9.00 uur vertrek naar Colmar in Frankrijk.

Na een heerlijk ontbijt vertrekken we richting Frankrijk. We hebben vandaag 2 IPA begeleiders. Uwe Birnböck en Franz Neizinger. Onderweg vertellen ze veel over de omgeving en over de kanalisering van de Rijn, die vroeger de landsgrens was tussen Frankrijk en Duitsland.



Om 10.00 uur waren we in Colmar. Nadat we de bus hebben geparkeerd op een P-plaats maakten we gezamenlijk een wandeling door deze 3<sup>e</sup> stad van de Elzas. We zagen al vrij snel een vreemdeling in deze mooie bloemrijke stad (zie foto links). Na deze stadsrondleiding hebben we hier in "Hotel la ville de Nancy" onze lunch genuttigd.

Na de middag is het programma weer enigszins aangepast, omdat het bezoek aan Kaisersberg en Breisach veel loopwerk vergt.

Derhalve brengen we nu een bezoek aan het Franse dorpje Riquewihr. Hier konden we ons zelf vermaken. Wat een gezellig plaatsje is dit met veel historische gebouwen en al een winkel geheel in kerst sfeer. Ook de cafeetjes en restaurantjes hadden het goed, want de inwendige mens moet je niet vergeten. Op de terugweg kwamen we in een wegomleiding.

Wat een geluk, want Rinus tufte ons door de mooiste wijnstreek van dit gebied. We volgden lange tijd de Badische Wein Strasse.

Ook kwamen we door deze omleiding toch nog langs Kaiserstuhl en het Duitse vestingplaatsje Breisach. Vanuit de bus was dit allemaal mooi te zien. Al die hanglagen van die druivenvelden rond de Kaiserstuhl. Verder kwamen we langs de Maanberg, waar boven aan helemaal niets groeide in verband met het vulkanisch gebied hier.

De 8 zijden van de vesting van Breisach was vanuit de bus ook heel mooi te zien. Deze vesting was heel belangrijk in de gevechten tegen Oostenrijk. Verder kwamen we nog over de Rijnsluizen met een val van 15 à 20 meter.

Om 19.00 uur was het Candle light diner gepland. Tijdens en na het eten werd eerst Uwe door Izak bedankt.

Als tweede werd ons aller Rinus in het zonnetje gezet. Sinds 1995 heeft hij voor Polmarco 24 meerdaagse reizen de bus gereden. Henk en Izak overhandigden hem een boek dat alle medereizigers hadden samengesteld. Hierin waren opgenomen verhalen van de gasten en een foto collage van alle passagiers, die eerder tijdens deze reis waren genomen voor de bus.

Als derde deden Marijke en Willem Reestman een voordracht in het Twents. Marjolein de Regt droeg als vierde het gedicht "Daar ik niets meer te doen heb" op. Hennie Knake vertelde over haar ontmoetingen en ervaringen met Rinus en gaf hem als symbool voor de plaats Groenekan waar zij woont een groen kannetje.

Joop Plasmeijer deed ook een mooi bedankje aan Rinus. Nu kom je nog eens iets te weten van iemands achtergronden. Wist u, dat Joop een ochtend humeurdje had? En wist u dat hij postzegels verzamelde. Rob Meijer had een mooie bus voor Rinus geschilderd. Henk en Riet Slots hadden een mooi tasje met inhoud.

John Jansen vond het zo zielig, dat Rinus nooit met de bingo mee kon doen. Hij had één DVD van de Porsche groep, die hij als prijs ter beschikking had gesteld voor de bingo achter gehouden voor Rinus.

Ten slotte kwam een ieder nog even bij Rinus langs om hem een hand te drukken en een persoonlijk woordje te doen.

Na het toetje was het om 21.00 uur einde oefening, waarna iedereen na een afzakkertje om 23.00 uur plat ging.



## Dag 5: vrijdag 25 oktober 2013.

En dan is het al weer de dag om naar huis te gaan. Vroeg eten om daarna om 08.00 uur in de bus te zitten. Terwijl wij nog met de reis bezig zijn, heeft Zwarte Piet de kop in een Duitse krant gehaald met de kop: "Holland kämpft für schwarzen Peter".

Via de Autobahnen A5, A6 en A61 waren we rond 10 uur als op de Raststätte Bruchsal even te noorden van Karlsruhe. Omstreeks 12.00 uur nuttigden we de lunch op Raststätte Hünsruck – Ost in de buurt van Koblenz. Met nog een aantal spellen Bingo waren we omstreeks 16.00 uur in de buurt van Oberhausen. Omstreeks 17.00 uur kwamen we aan in restaurant Van Hal in Voorst-Gendingen.



Margé van Capelleveen deed namens alle gasten een dankwoordje en overhandigde Rinus de opbrengst van de collecte uit de bus, waarna Izak Adri de Regt nog feliciteerde met zijn 66<sup>e</sup> verjaardag.



Tenslotte had John Jansen nog een verrassing voor Rinus. Hij had alle foto's waar Rinus op stond verzameld en geplaatst op een Porsche USB-stick, want dit was dan echt de laatste reis van Rinus.

Omstreeks 20.30 uur waren we weer in Herveld, waar het echt afscheid nemen was. De rest ging door naar Utrecht met Joop Derksen.



Tot volgend jaar.  
Uw verslaggever,

John Jansen

