



Voor gezellig op reis!

Verslag van de meerdaagse reis naar

ERFURT

5 oktober t/m 9 oktober 2015.



Dag 1: maandag 5 oktober 2015.

Wij hebben een jaar overgeslagen door ziekte van Izak Mauritz, die na een zware operatie weer helemaal hersteld is. Ook Henk Slots, die zijn vrouw Riet door ziekte heeft verloren, stelt zich weer kranig op. Wij hebben haar gemist.

Maar nu dan weer een mooie PolMarCo reis naar Erfurt met een luxe touringbus van Betuwe Expres.

Nadat ongeveer de helft van de reizigers elkaar begroet heeft en zich een plaats in de bus verworven heeft, ging de reis richting Herveld om daar de rest van reizigers op te halen. Na deze ook hartelijk begroet te hebben, zijn we de reis met de nodige stops begonnen richting Erfurt samen met de nieuwe chauffeur Joop Derksen.



We werden door Izak welkom geheten, die zich nog verontschuldigde voor zijn ziekte van het afgelopen jaar. Ook hebben we even stilte gehouden voor diegenen die het afgelopen jaar zijn overleden zoals: Riet Slots, Harry Tuinstra en Stoffel Bruins.

Hij verwelkomde ook de nieuwkomers onder ons: Riki & Piet Koster en Letta van der Horst.

Izak vertelde verder dat de PolMarCo reizen nu dertig jaar bestaan met een opkomstscore van 6.5 (uit 10) over de laatste tien jaar.

De eerste tussenstop, bedoeld voor de rokers onder ons, maar ook om de benen te strekken en een Mauritz-appeltje te eten, maar ook om de rijtijdenwet van chauffeur Joop te respecteren.

Op weg naar de volgende tussenstop voor onze lunch, hebben we in de bus het alom bekende bingo gespeeld met mooie en leuke prijzen, zoals zaklampen, klokken, boeken en een brillenhouder. Ook zijn er kladblokjes, balpennen en mini zaklampjes uitgedeeld.

Aangekomen bij "Biggenkopf Süd" Raststätte in Diemelstadt hebben wij met een lunch (op eigen gelegenheid) onze dorst gelest en honger gestild.



Na deze nuttige bezigheid vervolgen wij de weg naar Erfurt, dit weer met het Bingo-spel en verder lekker met elkaar bijkletsen over de afgelopen tijd.

Na nog een tussenstop gemaakt te hebben, zijn we op onze bestemming bij het prachtige Hotel Linderhof gearriveerd. Onze chauffeur Joop kon zijn stuurmanskunsten met succes laten zien.

Na aankomst onze bagage naar de kamers gebracht en buiten op het terras gaan zitten met een drankje en nog genieten van het heerlijke weer. Voor het aanvangen van een buffetdiner is de jarige Chris door Izak van harte gefeliciteerd met zijn 65-ste verjaardag. Wij hebben met z'n allen voor hem gezongen en hij bood spontaan een drankje aan. Na het diner allemaal op tijd naar bed want de volgende dag moesten wij weer vroeg uit de veren voor het ontbijt.

Dag 2: dinsdag 6 oktober 2015

Het zou weer een fijne dag worden. Maar het weer werkte even niet mee. De dag begon met wat motregen en naar mate de dag verstreek knapte het steeds meer op en in de middag kwam ook de zon erbij. Vertrek met de bus naar het mooie Thüringen Wald met daar in Oberhof het alom bekende skidorp waar jaarlijks de (wereld) kampioenschappen worden gehouden. Het is daar een internationale trainingscentrum voor skiërs en langlaufers met wel 7 skischolen en een grote oefenweide en 75 km aan langlaufbanen.

Op naar het Waffmuseum in Suhl met diverse uitleg over de verschillende soorten wapens onder andere militaire, sport, jacht, politie en Prunkwaffen. Dit museum is het enige Europese gespecialiseerde museum voor sierpistolen en half automatische geweren. Die voorzien werden van goud, zilveren edelstenen. Ook werden zij gegraveerd. Het museum is gevestigd in de voormalige mouterij, die gebouwd werd in 1668 en is opgebouwd uit zandsteen uit de groeve in Suhl-Neundorf. Het hout kwam uit de bossen van Thüringen.

De mouterij was in gebruik tot 2de helft van de 19e eeuw. Daarna gebruikt als bewoning en gemeentelijke voorzieningen en sinds 1971 in gebruik als wapenmuseum.



Daarna gingen we de lunch nuttigen in restaurant Waffenschmied. We hebben schnitzel met gebakken uitjes, gebakken aardappelen en salade genuttigd. We hebben het eten ons lekker laten smaken. Vervolgens per bus terug naar Erfurt. Daar voegden ook twee leden van de IPA zich bij ons, die het een en ander konden vertellen over Erfurt, waar we een korte rondleiding kregen, verdeeld in twee groepen namelijk een snelle en een minder snelle groep. Met onder andere de prachtige balkonnetjes met hun fraaie bloembakken en Erfurt Oktoberfest. De rest van de dag waren we vrij en konden zelf wat rondlopen of wat winkelen in Erfurt. Om half zes weer in de bus terug naar het hotel waar Joop de bus "bijna perfect" parkeerde. Eerst nog even met elkaar een drankje gedronken, voordat we aan konden vallen op het buffetdiner. En op tijd het mandje in, want de andere dag weer vroeg uit de veren.

Dag 3: woensdag 7 oktober 2015

Na goed geslapen te hebben en een heerlijk ontbijt, met z'n allen weer onderweg, dit keer naar Weimar. 8 Km oostelijk van deze stad ligt Gedenkstätte Buchenwald, waar wij in twee groepen werden verdeeld ieder met een eigen gids. Mijn groep trof toevallig een Nederlandse gids.



Een groot concentratiekamp op de Ettersberg in 1937 opgericht door nazi's, waar naar schatting 250.000 mensen gevangen zaten en waar er 35.000 mensen omgekomen zijn (zo niet meer). Waaronder zo'n 3500 Nederlanders, die daar naar toe getransporteerd werden, sinds de oorlog in 1940 uitbrak. Het waren merendeels gijzelaars, joden, jehova's getuigen, verzetsmensen en werkweigeraars. Zeker 500 Nederlanders zijn daar omgekomen. Toen het kamp in 1945 bevrijd werd, bevonden er zich nog 384 Nederlanders. Ook werden de dode lichamen in Buchenwald gecremeerd. Verdere details van dit concentratiekamp kennen we allemaal wel. Dit wil ik jullie besparen omdat meerderen onder ons hier erg emotioneel van worden.

Onder leiding van een gids zijn we in twee groepen naar de eetgelegenheden "Ratskeller" gelopen. We hadden vooraf al de keuze van de lunch gemaakt, menu A: salade of menu B: zuurkool met braadworst. Na deze maaltijd onze reis per bus voortgezet naar Arnstadt Kristall GmbH in Arnstadt. Dit glasbedrijf, opgericht door Heinrich Arlt in 1947 is, na verschillende ontwikkelingen te hebben door gemaakt uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf.

Na de hereniging van Oost- en West-Duitsland is het geprivatiseerd. En slaagde erin de gunst van de veeleisende klant weer op te pakken. Mede door een nieuwe collectie en een moderne zuurpolijsting om de kwaliteit te verbeteren. Nu met een nieuwe expositieruimte met eigen fabriek en winkel onder één dak.

En met een export naar meer dan 50 landen met opdrachten van o.a. Koninklijke huizen. Een gerenommeerd bedrijf met zeldzame mooie vazen en glazen.

En reeds weer richting hotel gereden, waar we onder genot van een drankje wachtten op het buffetdiner. Na weer een geweldige maaltijd even nog buiten gezeten met een kopje koffie en dan maar op tijd naar bed.

Dag 4: donderdag 8 oktober 2015

Na het ontbijt van het hotel vertrokken per bus naar het Optisch Museum in Jena. Eenmaal binnen, werden we ook weer in twee groepen verdeeld. In het museum zagen we een overzicht van zo'n vijf eeuwen geschiedenis van optische instrumenten zoals brillen, verrekijkers, microscopen en camera's. Waaronder ook de Nederlandse

uitvinder van de microscoop Antoni van Leeuwenhoek. Ook zagen we de historische werkplaats van Carl Zeiss, van waaruit hij in de tweede helft van de 19^e eeuw zijn microscopen fabriceerde en repareerde. Ook die van de concurrent, zo leerde hij nog wat van de concurrentie.

Na het bezoek bij Carl Zeiss te voet naar restaurant Bauersfeld met het keuzemenu A: kipfilet met frites of menu B: Thüringen gebrad, rundvlees met gebakken aardappeltjes. Reeds vooraf opgegeven en beide menu's waren bijzonder lekker. We zijn buiten op het terras gaan zitten met een heerlijk kop koffie voordat we bij het planetarium naar binnen konden. Onder tussentijd hebben de koffie dames Alice en Tanja alvast wat kerstbrood gehaald.



En toen gingen de deuren open van het Zeiss Planetarium, dat sinds 1926 bestaat. Een wereld van sterrenstelsels, sterren en planeten. Met een adembenemende vlucht door het universum, met de film Billion Suns. In dit theater worden verschillende van deze films per jaar vertoond.

Eenmaal terug op aarde onderweg met de bus naar een oude, zo niet antieke, bierbrouwerij Brauerei Schmitt Museum in Singen, waar we een lekker pintje bier konden drinken met daarbij een overheerlijke zelfgebraden bockworst met brood. De brouwerij kreeg pas na de Duitse hereniging bekendheid. Eerst van mond tot mond reclame en daarna ook via internet. De ontvangst is aldoor hetzelfde, want het zijn gewoon leuke mensen, die er van uitgaan dat hun manier om een ander te begroeten de beste is. Hun bier is altijd vers en niet gepasteuriseerd, dus volledig biologisch. Hun lijfspreuk is dan ook *“een leven zonder bier is mogelijk, maar niet zinvol”*. Na wat biertjes en een broodje bockworst, terug naar het hotel. In de bus heeft dhr. Bernd Leinhoß van de IPA afscheid van ons genomen en wij hem bedankt voor de uiteenzettingen en uitleg van de diverse bezienswaardigheden. In het hotel, waar ons een viergangen menu stond te wachten, hebben we heerlijk gegeten. Maar het was wel als een galgenmaal, namelijk onze laatste avond in het hotel.

Dag 5: vrijdag 9 oktober 2015

Alle koffers gepakt, eerst nog wat gegeten en dan “Nach Hause”. Nog even napraten over deze fantastische reis naar Erfurt met een kleine tussenstop voor de rokers en even de benen te strekken voor de anderen. De weg verder vervolgd en na nog enkele bingospellen gespeeld te hebben, zijn we gestopt voor de lunch op Raststätte “Am Biggenkopf Nord” in Diemelstadt. Daarna ‘s middags in de bus een spelletje bingo met de diverse leuke prijzen. Ook de nieuwkomers zoals Riki en Piet Koster bedankten, dat zij zo snel in de groep zijn opgenomen. Rond vier uur waren we in Restaurant Van Hal in Voorst-Gendingen. Voor het afscheidsdiner. Wij hadden de keuze tussen groente- of tomatensoep, een half haantje met diverse groentes, frites of gebakken aardappeltjes en ijs toe. Wilma, een van de oudste onder ons, bedankte Joop de chauffeur voor het goede rijden en overhandigde hem een footje, waarvoor ieder een bijdrage had geleverd. Tot slot vertrokken richting Herveld. Daar afscheid genomen van een aantal van ons. De rest is overgestapt in een andere bus, die ons samen met Joop de chauffeur naar Utrecht heeft gebracht. Daar aangekomen hebben wij afscheid van elkaar genomen met de wens elkaar weer bij de volgende reis naar Bremen in 2016 te zien.



Tot volgend jaar - Uw verslaggevers - Alida en Jos Kop