

VERSLAG VAN DE POLMARCO REIS 10 - 14 OKTOBER 2016

BREMEN - BREMERHAVEN GROEP 1

MAANDAG 10 OKTOBER

Omdat de afstand naar ons reisdoel niet zo heel lang is, konden we in tegenstelling tot andere jaren wat later vertrekken. Om 8.30 uur opstappen in Herveld - via Utrecht (9.45 u) naar Deurningen. De TomTom was even de weg kwijt, maar via een klein stukje omrijden via Oldenzaal kwam de bus om 12.00 uur aan bij de parkeerplaats van Frans op den Bult om de laatste drie deelnemers op te pikken. Het was weer een hartelijk weerzien.

Izak heette iedereen welkom en stond even stil bij het overlijden van Henk Slots, mede organisator nog van deze reis. Alice Baars en Johan Turk werden voorgesteld als nieuwe leden van het bestuur van PolMarCo.

Na 15 min. werd net over de grens gestopt bij Raststätte Bentheimerwald voor de lunch (zoals gebruikelijk op eigen kosten). Om 13.50 uur werd de reis vervolgd richting Bremen. Iedereen kreeg een kaartje van Piet en Riekie Koster met de hartelijke groeten. Zij konden wegens gezondheidsproblemen helaas niet mee. Ook Henk en Hennie Busser moesten verstek laten gaan vanwege een beenbreuk van Henk.

In de bus ging een beterschapskaart rond, die iedereen kon tekenen.

Alle deelnemers kregen weer opschrijfboekjes met pen, een opvouwbaar tasje en namens de sponsors een hele mooie powerbank met PolMarCo logo!!!

Johan deelde de blaadjes uit en de bingo kon beginnen, met ook deze keer weer mooie prijzen.

Om 15.00 uur een kleine stop van een kwartier en met een lekkere appel konden we de reis vervolgen.

Rond de klok van vijf kwamen we aan bij landhotel Prüser's Gasthof in Hellwege, een klein plaatsje in de buurt van Bremen.

Om 19.00 uur was iedereen aanwezig voor de maaltijd. Izak stelde ons voor aan Uwe en Ingrid Wenzel. Hij is de voorzitter van de IPA afd. Bremen. Hij vertelde het een en ander over Bremen en gaf de waarschuwing om op te letten op zakkenrollers.

Na de toespraak hebben we een toast uitgebracht op wijlen Henk Slots.

Daarna konden we genieten van een uitgebreid Bauernbuffet, wat erg goed in de smaak viel!!!

DINSDAG 11 OKTOBER

Na een uitgebreid ontbijtbuffet vertrok de bus naar de Mercedes Benz fabrieken.

We werden gastvrij ontvangen en mochten eerst een mooie film bekijken. Na afloop werden we in 2 groepen verdeeld en iedereen kreeg een koptelefoon om het verhaal van de gidsen goed te kunnen volgen. We zijn in de bus gestapt en zijn over het gigantisch grote terrein gereden. Heel veel hallen waar verschillende producties plaats vinden, zoals de perserij - waar b.v. de motorkap of bumper in model worden geperst.

In de spuitinrichting wordt de lak (in 22 bewerkingen) aangebracht. We reden langs de "Krawattenbuncker" - of te wel - de stropdasbunker, de plaats waar de directie van deze fabriek werkt.

Ook kwamen we langs de proefbaan - 4 km lang - met verschillende soorten wegdek; van glad asfalt tot keienstraat. Daar wordt met 80 km p.u. gereden en 5 tot 10% van de auto's wordt daadwerkelijk getest.

Bij montagehal 9 mochten we binnen kijken. Daar loopt een productielijn van 8,5 km. Verschillende modellen staan daar op de lopende band en worden dan in elkaar gezet. Iedere auto heeft een QR code (of streepjescode) en de computer stuurt de desbetreffende onderdelen naar de juiste plek van montage.

Iedere auto die hier van de band loopt, is besteld en er verlaten 1080 auto's per dag deze fabriekshal.

Heel indrukwekkend om dit productieproces van zo dichtbij te zien.

Na afloop konden we in Restaurant Gottlieb in het klantencentrum van Mercedes Benz genieten van heerlijke belegde broodjes met koffie of thee naar keuze.

Rond 13.00 uur weer in de bus voor een stadsrit door Bremen onder leiding van Fausta Münster en Manfred Krake van de IPA.

We hebben een toer gemaakt door verschillende wijken en bezienswaardigheden van Bremen; o.a. langs het vliegveld (wordt alleen maar gebruikt voor zakelijke vluchten), het voetbalstadion, het stadspark enz. Er staan in Bremen nog veel bunkers, hoewel 70% in de oorlog is verwoest. Van sommigen wordt heel creatief gebruik gemaakt o.a. als theater.

Rond 15.00 uur komen we aan bij Beck's Bierbrouwerij.

We beginnen met een film over de geschiedenis van de brouwerij die in 1873 werd gesticht.

We worden weer in 2 groepen gesplitst. We krijgen gele of oranje hesjes en gaan dan door het museum. Bekend is dat de Grieken 7000 jaar geleden al bier dronken!

We lopen door Südhaus 2. We zien de ruimte waar de grondstoffen opgeslagen liggen en hier wordt gestart met het gistingsproces in grote koperen tanks. Buiten staan 21 super grote opslagtanks

Na de rondleiding moest er natuurlijk geproefd worden.

Iedereen (die dat wilde) kreeg 2 glazen bier en moest raden welke het Beck's of Haakebeck's bier was. Daarna kreeg iedere tafel nog 4 verschillende flesjes bier om te proeven. Voor de niet bierdrinkers was er ook frisdrank.

Terug naar het hotel en om 19.00 u konden we aanschuiven voor een heerlijk 3 gangen menu.

Soep vooraf en naar eigen keuze (vooraf hadden we dat al kenbaar kunnen maken) vis, lamsvlees of een champignon omelet met aardappels en sperziebonen. En iedereen kon gebruik maken van het uitgebreide salade buffet. En als laatste een heerlijk toetje.

WOENSDAG 12 OKTOBER

Terwijl iedereen lag te slapen hebben onverlaten de voordeur van het hotel geforceerd en een grote kluis ontvreemd. Voor vertrek van de bus hebben een aantal heren de voordeur bekeken (je bent tenslotte politiemann of -vrouw!!) en de conclusie was dat het slot wel erg simpel was en dat een schroevendraaier al genoeg was om de deur open te breken!!

Om 10.00 uur waren we in de stad Bremen voor een rondleiding in 2 groepen door Manfred en Fausta. We begonnen op het Marktplaain, waar het erg winderig en koud was. Er staan daar verschillende bijzondere gebouwen: het handelsgebouw van de katoenimporteurs, de St. Petri Dom, het regeringsgebouw van de deelstaat Bremen en het oude Rathaus met daarvoor het 5.50m hoge beeld van de Roland (beide vallen onder het Unesco-werelderfgoed).

De oude stadswijk Schnoor was heel bijzonder; kleine pandjes met aparte winkeltjes en hele smalle steegjes. De Böttcherstrasse (in 1920 gebouwd) is een kunstwerk op zich. En natuurlijk bekeken we ook het standbeeld van de Bremer stadsmuzikanten.

De lunch kregen we in de Ratskeller - wat een bijzondere plek -met zijn meer dan manshoge wijnvaten.

's Middags had iedereen vrije tijd. Enkelen zijn gaan winkelen, anderen hebben b.v. de St. Petri Dom van binnen bekeken en velen hebben vanwege de wind en kou lekker ergens binnen gezeten voor "Kaffee-Kuchen" of een lekker pilsje.

In het hotel konden we 's-avonds weer heerlijk genieten van een "Schlemmerpfanne".

DONDERDAG 13 OKTOBER

Na een rit van ruim een uur waren we in Bremerhaven en daar sloot Wolfgang Schelle van IPA Bremerhaven zich bij ons aan. We gingen naar het Duits Emigratie Museum, over de 150 jarige emigratie geschiedenis.

De eerste plek waar we binnen kwamen was een grote hal; verbeeldend de kade vanwaar men in kon schepen. Een deel van een schip met grote loopbrug, poppen aangekleed in kleding van toen, valiezen en kratten.

We kregen een boardingpas met een naam; de gegevens van deze persoon konden we zelf opzoeken in de "galerie van de 7 Million", een archief met veel laatjes met gegevens van de mensen die vertrokken zijn. Had je de naam gevonden, dan kon je via een telefoonhoorn het verhaal van de persoon beluisteren.

Daarna liepen we de loopbrug op en kwamen in het schip terecht. Hier kon je zien hoe de emigranten werden ondergebracht tijdens de overtocht naar voornamelijk Amerika. Van heel primitief naar (veel later) veel comfortabeler. En hoe de selectie procedure verliep na aankomst op Ellis Eiland. In de laatste hal kon je lezen hoe het de persoon van je boardingpas was vergaan na aankomst in Amerika. Sommigen zijn zeer goed terecht gekomen en anderen hadden minder geluk.

Een schitterend museum dat een heel realistisch beeld geeft over de emigratie geschiedenis.

In het nabij gelegen restaurant Strandhalle kregen we een lekkere lunch, met uitzicht op de Weser.

Om 14.00 uur konden we inschepen voor de zgn. "Dicke Pötte Tour", een rondvaart van 2 uur door de haven en langs de 5 km lange containerkade. Gelukkig was het een overdekte boot, want buiten op het dek was het toch wel heel erg koud!

Met de bus hebben we nog een mooie rit over het haventerrein gemaakt. Indrukwekkend was de grote hoeveelheid auto's die per schip van en naar alle delen van de wereld vervoerd worden.

Terug in het hotel weer genoten van een heerlijk 3 gangen menu.

VRIJDAG 14 OKTOBER

Alweer de laatste dag van deze reis. Ontbijten....openstaande rekeningen nog betalen....koffers in de bus...en op weg naar het Focke Museum, een museum voor kunst en cultuurgeschiedenis.

We begonnen met een film over de geschiedenis van Bremen vanaf het jaar 729.

In de centrale hal stonden de originele beelden (van de keizer en de keurvorsten) van het oude Rathaus. Die in de stad zijn dus replica's. Ook het originele hoofd van de Roland staat hier.

Verder was hier van alles en nog wat te zien - een oude Borgward - een deel van een oude kogge (schip) - schilderijen - veel spullen van opgravingen enz. enz.

Boven kon je oude muziekopnames beluisteren. In de kelder stonden allerhande voorwerpen; je kwam ogen te kort om alles te zien!

Het was de bedoeling dat we een hapje zouden eten in het Museum café, maar dat ging pas om 12.00 uur open en er was geen mogelijkheid om daar met ruim 50 mensen te zitten.

Hierop werd besloten om wat eerder dan gepland te gaan rijden en dan bij een Raststätte te lunchen. Na de lunch werd de reis hervat en kwamen we in een file terecht. Maar met het spelen van nog 3 rondjes bingo en een lekker kopje koffie, ging de tijd snel.

Even na 16.00 uur kwamen we aan bij "Frans op den Bult" voor ons afscheidsdiner, dat ook erg lekker was. Frits van Beest bedankte onze chauffeur Joop, die weer prima heeft gereden deze reis en overhandigde hem een fooi namens alle deelnemers.

Izak bedankte ook iedereen en daarna namen wij afscheid van onze medereizigers, want voor ons was Deurningen het eindpunt.

Het was weer een geweldige reis een goed hotel....prima eten.... een mooi en gevarieerd programma.....een gezellige groep medereizigers.....een goede reisleiding...! Weer veel gezien en genoten en hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer in goede gezondheid.

Izak, Tanja en Johan heel hartelijk bedankt.

Groeten Willem en Marijke Reestman